



Omringd door de liefde en genegenheid van haar dierbaren,
is heden vredig van ons heengegaan

Lydie Laureyssens

weduwe van Willy De Ridder

geboren te Antwerpen op 17 mei 1936
en overleden te Malle in het AZ Voorkepen op 10 januari 2024.

U wordt uitgenodigd op de afscheidsviering, met opstelling van de asurne,
in de parochiekerk van O.-L.-Vrouw te Wijnegem, Wommelgemsteenweg 34-36,
op **woensdag 17 januari 2024 om 10 uur**.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de ontmoetingsruimte van voornoemde kerk vanaf 9.40 uur.

Aansluitend bij de plechtigheid heeft de bijzetting van de asurne plaats in het urnenveld
van de begraafplaats van Wijnegem.

Correspondentieadres:
Familie De Ridder - Laureyssens
p/a Uitvaartzorg Peeraer
Turnhoutsebaan 444-446b - 2110 Wijnegem
Online condoleren: www.peeraer-wijnegem.be

Dit melden u:

Gisela De Ridder,
Stefan en Freya Ceulemans - De Meyer,
Vic,
Louis,
Bart en Sofie Tuerlinckx - Ceulemans,
Mathis,
Liv,
Marc en Nancy Van Immerseel - De Ridder,
Jeroen Van Immerseel,
Eline Van Immerseel,

Roger en Francine Laureyssens - Tuyaerts,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

Haar neven en nichten.

De families Laureyssens en De Ridder.

Een bijzondere dank aan alle medewerkers van het WZC De Dennen voor de goede zorgen.

